

HEER, DAT UW HEILIGE WIL GESCHIEDE !



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

MARIA, VICTORINE WIJNANT,

weduwe van Mijnheer

Alfons Casteels

geboren te Woubrechtgem de 22 December 1858 en
godvruchtig overleden te Kerksken de 14 Februari 1951,
gesterkt door de laatste H.H. Sacramenten
en de Pauselijke Zegen "In articulo mortis,,
Lid van alle godsdienstige genootschappen.

De grootste gratie die God aan kinderen geven kan,
is ene goede moeder te hebben. De dierbare afgestorven-
ne was een vrouw beziel met levendig geloof en diepe
godsvrucht. Zwaar getroffen door het vroegtijdig heen-
gaan van haar echtgenoot, tilde zij moedig de zware
last van haar bedrijf en van de opvoeding van hare kin-
deren. In stille werkzaamheid en trouwe plichtbetrach-
ting heeft zij die harde beproeving doorstaan met bewon-
derenswaardige onderwerping en moed. Die zielesterkte
zocht en vond ze in een vroom gebed bij O.L.Heer in
de kerk, die ze dagelijks bezocht door het bijwonen van
de H. Mis en het ontvangen van de H. Communie. Hoe
diep heeft ze geleden toen haar de krachten ontbraken
om ter kerk te gaan ! En dan zag men met ontroering
die godvruchtige moeder aan de haard, hare schier on-
onderbroken devotie met kinderlijk betrouwen en eerbied
volbrengen 't zij in een oude kerkboek of aan de kralen
van haar rozenhoedje : hoevele kransen heeft ze binst
haar lange loopbaan ter ere van hare Hemelmoeder niet
gevlochten !

Mijne lieve kinderen en kleinkinderen, gij waart mijn
troost en mijn trots. Bemint elkander, blijft eendrachtig
en verenigd ter mijner gedachtenis. Dank voor uwe te-
dere zorgen en uwe toewijding, zij waren ene ware op-
beuring voor mijne oude dagen. Gedenkt u mijner voor-
al in het H. Misoffer.

Duurbare familieleden en kennissen, vaartwel, ik ver-
wacht u in de hemel voor het eeuwig wederzien.

Barmhartige Jezus, geef haar ziel de eeuwige rust.

Mr en Mw Gustaaf SCHOLLAERT-CASTEELS,
Hr Dokter en Mw Polydoor CASTEELS-BAETEN,
Mr en Mw Arsène VAN DER SCHUEREN, we-
duwnaar van Mw Louisa CASTEELS,
Mr André SCHOLLAERT,
Mej. Christiane SCHOLLAERT.
Mr Willy VAN DER SCHUEREN.
Mr Paul VAN DER SCHUEREN,
De familiën WIJNANT, CASTEELS, ANTHEU-
NIS en DE GENDT,

BEDANKEN.

Uitg. Fl. Boonen. Kerksken.