

Gelukkig die in God geloven,
Als zulke wonden 't harte slaan.
Het is de vader ginder boven,
Die 't zo gewild heeft en gedaan.



BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW
ZOË WIJNANT

echtgenote van Mijnheer

Desiré DE GLAS

geboren te Ophasselt de 24 augustus 1883 en er
godvruchtig overleden de 27 maart 1962.
Voorzien van het H. Oliesel in «extremis»
en de Pauselijke Zegen.

De dood is wreed en onverbiddelijk; medogen-
loos verbreekt ze de zoetste en hetligste banden;
ze scheidt de vrouw van haar man, de moeder van
haar kinderen.

De duurzame overledene, die we biddend geden-
ken, was een trouwe echtgenote, een goede moe-
der, een kristene vrouw. Zij was de steun van
haar man en de spil van haar gelukkig gezin.

Ge weet, o Heer, hoe redelijk onze droefheid is
bij 't verlies van zulk 'n echtgenote en moeder.

Binst haar leven was ze voor ons 'n toonbeeld
van kristelijke onderworpenheid, haar voorbeeld
weze onze sterkte in deze pijnlijke stond.

Duurbare echtgenoot, teergeliefde kinderen, ik
sterf maar mijn liefde voor U sterft niet; van uit

de hemel blijf ik over U allen waken; leeft en doet
zoals ik het U leerde en voordeed en eens zijn wij
allen weer samen bij de Heer.

En gij, beminde familieleden, vergeet mij niet in
uw gebeden.

H. Jozef, patroon der goede dood, bid voor ons.



De familiën WIJNANT-DE GLAS
DE VOS-GOUBLomme

Zeer gevoelig voor de blijken
van deelneming hun betoond bij
het overlijden van hun teerge-
liefde afgestorvene.

DANKEN U.

Uitg. F. De Vos, Ophasselt