

" Christus is uw leven, wanneer Hij verschijnt,
zult ook gij met Hem verschijnen, in heerlijkheid...
Kol. 3,4



VROOM AANDENKEN

aan Mevrouw

JULIA WIJNANTS

echtgenote van de Heer

JULIEN COUPÉ

geboren te Gavere op 13 juni 1903 en godvruchtig
overleden in de Kliniek Dr. Goffaerts te Zottegem
op 26 augustus 1986.

Gesterkt door het sacrament van de zieken.

Julien Coupé,

Marcel en Marie-Madeleine Gezels-Coupé en kin-
deren,

Jozef en Jacqueline Coupé-Neckebroek,

Armand en Godelieve Gezels-Coupé en kind,

Jean en Cecile De Pauw-Coupé en kinderen,

Monique Coupé,

Christiane Coupé,

De families Wijnants, De Geyter, Coupé, Denijs

danken U voor uw deelneming en gebed.

Oprecht en goed is het leven van Julia, een kris-
tene, sterke vrouw, deugdzaam echtgenote, zorg-
zame moeder, verbonden met haar kinderen, vol
offerzin en geduld, bij haar zorgenmeisje.

" God, onze Heer,
wij danken U, om onze moeder,
om haar vele en harde werken, om haar stille,
troostend nabij zijn, om haar geven en dienen,
om haar diep geloof en vertrouwen in U.

Heer Jezus,

Gij die verzezen en verheerlijkt leeft,
weet met hoeveel verlangen en hoop,
stap na stap, onze geliefde, U ontmoeten wou,
elke zondag, in de heilige mis en de communie,
verwelkom haar nu, bij Uw Vader,
in zijn genegenheid.

Geef haar gebed en zorg, om ons,
haar kinderen en kleinkinderen
om haar geliefde echtgenoot,
nog meer kracht en rijke zegen. Amen.,,