

Uit de diepten roep ik, Heer,
op U stel ik mijn hoop.

Ps. 130



Tot dankbare gedachtenis aan **MEVROUW**

Imelda WIJNENDAELE

weduwe van de heer **André LEMAITRE**

geboren te Borsbeke op 11 juli 1928
en godvruchtig overleden te Zottegem op
10 februari 1983, voorzien van de H. Sakramenten
der zieken.
Bestuurslid van de K.V.L.V.



Het zo vroegtijdig heengaan van deze vrouw betekent voor velen een zwaar en pijnlijk verlies. Zij had reeds zoveel gepresteerd, maar er werd nog veel van haar verwacht, mensen hadden haar nog nodig, zovelen hielden van haar. Dit heeft ze zelf mogen ondervinden in de genegenheid, op zovele wijze uitgedrukt, die zij van familie en vrienden mocht ondervinden gedurende haar ziekte.

Want nu, meer dan ooit, zal haar beeld gegrift staan in onze gedachten. Deze van een sterke moedige en optimistische vrouw naar het beeld van de geprezen vrouw uit de H. Schrift.

Met het kruis was zij vertrouwd door het zo jong heengaan van haar echtgenoot; met veel wilskracht heeft zij zich blijven inspannen om haar gezin. In alle eenvoud, dag aan dag, steeds aan het werk gaan en haar kinderen verder begeleiden naar een veilige toekomst.

Daarbij vond zij nog de tijd om met volle toewijding te zorgen voor haar oude schoonvader, voor wie zij diegene was die zijn oude dag ver-

lichte en gelukkig maakte. Nog meer, zij kon nog daarbij ook de kracht opbrengen om zich sociaal in te zetten voor wie haar hulp nodig had, en in K.V.L.V. was zij door het bestuur een gewaardeerde medeverantwoordelijke en een degelijk bestuurslid op wie men altijd kon rekenen.

Deze wilskracht heeft ze dan ten laatste be- toond in haar ziekte door, bijna tot het held- haftige toe, pijn en angst voor haar zelf te bewa- ren, in het diepste van haar hart, in de schoon- menselijke bekommernis het verdriet van haar dierbaren te bezorgen.

Daar in het hart moet een schat aanwezig ge- weest zijn aan vertrouwen, aan geloof, aan moed en doorzettingsvermogen.

Danken wij God voor zulke moeder en bewaren wij ons hart het kostbare erfgoed dat zij ons na- gelaten heeft van haar glimlach en inzet voor allen !

Goede kinderen, wij hebben samen veel schoons beleefd, weest een steun nu voor elkaar en in dank voor uw genegenheid wil ik u van bij de goede God verder begeleiden.

Lieve kleinkinderen, ik dank God dat ik de vreugde van uw jong leven, waarborg voor de toekomst, hebt mogen beleven.

Beste schoonvader, uw kruis is groot, maar weet dat je niet alleen blijft.

Dierbare zusters, broeders, familieleden en vrienden dank voor zovele attenties, voor zovele bezoeken. Vergeet mij allen niet in uw gebed. Dat zij door Gods barmhartigheid in vrede ruste.



Voor uw meevoelen en uw gebed. **DANKEN U :**
De families : **WIJNENDAELE, LEMAITRE,**
SCHEERLINCK en MISEREZ.

Druk. W. Leenaert - Erwetegem - ☎ 60 38 58