

Heer, Uw wil geschiede.

†

DANKBAAR GEDENKEN WIJ  
DE HEER

## **Marcel WYNENDAELE**

**echtgenoot van Mevrouw Ines GHYSELINCK**

geboren te Borsbeke op 15 november 1911 en  
godvruchtig overleden te Oudenaarde  
op 22 maart 1984, gesterkt door het  
Sakrament der Zieken.

Voorzitter van de Bond der Oudstrijders 1940-45

---

Wij hadden niet verwacht dat deze goede mens, van ons allen zo spoedig en onverwacht afscheid zou nemen. We wisten wel dat het de laatste tijd niet goed ging met zijn gezondheid; 'n paar ernstige vermaningen kondigden langzaam het naderende einde aan. Maar Marcel was klaar, nog verleden zondag was hij, zoals jarenlang, stipt met ons aanwezig in de Hoogmis; hij had zijn vaste plaats in de kerk en als hij afwezig was, haperde er wat aan zijn gezondheid. Marcel was eenvoudig in de omgang, hij was zacht en innemend van karakter en graag vertoefde hij midden zijn ontelbare vrienden.

Geliefde echtgenote, kinderen en kleinkinderen, het einde van ons geluk kwam vlug, graag had ik U nog allen innig dank gezegd om zoveel liefde en genegenheid gedurende al die jaren. Vergeet mij nooit in aandenken en gebed, ook gij mijn vele en goede vrienden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

---

Uw vererende aanwezigheid, uw gebeden en uw woorden van medeleven waren voor ons een troost  
Wij danken U hiervoor van harte

Ines GHYSELINCK,  
Yvan WYNENDAELE-DE RIJCKE en zoon,  
Marc WYNENDAELE-VAN WASSENHOVE,  
kinderen en kleinkind,  
Ines WYNENDAELE,  
Erwin WYNENDAELE-DE WINNE en zoon,  
De families WYNENDAELE, VAN DE  
VEEGAETE, GHYSLINCK en VERMEULEN,

De namis heeft plaats op Pasen 22 april te 11 u.

---

Druk. A. Denoyette, Zwalm - Meilegem.