

Mijn man, mijn kinderkens, ik heb U al  
wat geeflijk was gegeven :  
mijn waakzaamheid, bij dag en nacht,  
mijn liefde en ook mijn leven.

Van uit de Hemel zie ik U  
en volg uw verder leven.

BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

## **SIMONNE WYNGAERT**

Echtgenote van

Mijnheer RAYMOND VERHAEGE

Geboren te Gent de 26 Januari 1914, en godvruchtig overleden in het St Janshospitaal te Brugge, den 22 Mei 1950, voorzien van de H. H. Rechten onzer Moeder de H. Kerk.

Lid van de Boerinnengilde,

De kracht van haar schoon karakter was haar onuitputtelijke goedheid.

Zij was een voorbeeldige huisvrouw, die leefde voor haar man en haar kinderen, die door iedereen geacht werd om hare natuurlijke onvervalste minzaamheid.

De Heer heeft haar zwaar beproefd, Zijn inzicht kennen wij niet en het valt ons zwaar ons te onderwerpen. Maar dit weten wij zeker : ongevoelig kan Hij niet blijven voor de bede van een moeder.

Teergeliefde man en kinderkens, dierbare ouders, broeder en gij allen die mij vol toewijding hebt geholpen en verzorgd : mijn afscheidswoord is een woord van dank en een woord van hoop.

De Heer zal U lonen en beschermen. Ik rust immers op het kerkhof, dat ons allen dierbaar was, in de schaduw van zijn kruis.

Tot weerziens in de Hemel

Mijn Jezus barmhartigheid (100 dagen afl.)

---

De Familiën WYNGAERT, VERHAEGE  
VANDERPLAETSEN en VAN SEVEREN

danken U innig voor de blijken  
van deelneming en Uwe vrome  
gebeden voor de duurzame  
overledene

---

Drukk. Verduyssen — Merendree