



Dankbare herinnering aan

de heer

**Hubert Wytinck**

echtgenoot van mevrouw

Christiane De Smet

Geboren te Geraardsbergen op 4 juni 1944  
en er plotseling overleden in het  
A.S.Z.-campus Geraardsbergen  
op 11 november 2008.

*Rijnbezetter*

*Lid van K.N.U.O.B.-B.S.D.-BL. -*

*afdeling Geraardsbergen*

*Lid van de Nationale Strijdersbond van België*

*afdeling Geraardsbergen*

*Drager van de N.U.O.B.-medaille*

*Drager van de Grote Gouden Palmen*

*in de N.U.O.B.-orde*

*Vaandeldrager*



De families Wytinck, De Smet,  
Van Der Roost en Lemache  
danken u voor uw blijken van medeleven.

Aanvaarden dat vader er niet meer bij  
zal zijn is zo ondenkbaar, maar toch...

Aanvaarden dat zijn stralende ogen en  
aanstekelijke lach ons niet meer zullen  
verblijden...

Aanvaarden dat hij de klussen die hij zo graag  
voor ons wou doen, niet meer zal kunnen klaren...

Aanvaarden dat zijn oogappel  
met hem niet meer kan spelen...

Aanvaarden dat ook moe zonder hem  
zal moeten verder leven...

Aanvaarden... 't is moeilijk, o zó moeilijk  
voor diegenen die met hem nauw samenleefden  
en die hem goed kenden, omdat ze zijn  
gedrevenheid en oprechte goedheid heel erg  
zullen missen.

