



HERINNERING AAN

DE HEER

## **August Albert YSEBAERT**

**weduwnaar van Julia DE PESSEMIER**

geboren te Zegelsem op 27 november 1912  
en overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth  
te Zottegem op 9 juni 1997,  
gesterkt door het sacrament  
van de ziekenzalving.

**Oud-Strijder 1940-1945.**

**Lid van de Bond der Gepensioneerden.**

---

De familie dankt u  
voor uw gebed en medeleven.

Namis op zaterdag 5 juli 1997 om 19 uur.

---

Rouwl. & Drukw. B.V.B.A.. RAOUL, Brakel

De Heer zal ons armzalig lichaam herscheppen  
en gelijkvormig maken aan Zijn verheerlijkt  
lichaam (Fil. 3, 20-21).

Met deze heerlijke eindbestemming voor ogen  
wordt de dood een overgang naar Gods woning,  
waar noch dood, noch rouw, noch gewezen, noch  
smart meer zal zijn. ( Ap. 21, 3-4).

Tijdens zijn leven heeft deze echtgenoot en  
vader zich ingezet voor zijn gezin. Met betraande  
ogen maar dankbaar om wat hij hen gaf, bidden  
nu zijn naastbestaanden :

" Heer, hij die ons beminde  
en die Gij lief hadt is niet meer.  
Hij heeft de dood geleden.

Beproeving die hem heeft bezwaard,  
hij heeft ze uit Uw hand aanvaard,  
en stil zijn strijd gestreden.

God, Gij die 't eeuwig leven zijt,  
verrijzenis, onsterfelijkheid  
wil hem Uw vrede geven ".

Met een hart vervuld van droefheid, maar  
vertrouwend op Gods hulp, richten zijn dierbaren  
zich tot de Heer : " Blijf ons nabij, wanneer het  
avond is, wanneer het licht vergaat in duisternis.  
Wanneer geen mens onz' hulpeloosheid ziet,  
bidden wij tot U, o Heer, verlaat ons niet ".