



BID VOOR DE ZIEL

van de Heer

CAMILLE YSEBAERT

weduwnaar van Mevrouw **Rachel KIELEMOES**
echtgenoot van Mevrouw **Hermana POLLEZ**

geboren te St-Kornelis-Horebeke, op 20 november
1909 en overleden te Ronse op 26 juni 1988,
gesterkt door de laatste H. Sakramenten.

Wat zijn wij blij, gezond en sterk een ouderdom te bereiken... en hoe gelukkig zijn man en vrouw als zij elkaar nabij mogen zijn in de vreugde en het verdriet.

Vader is nu niet meer, vrij plots, alhoewel ziekte hem reeds jaren tekende. De oorlogsjaren met het werk in de koolmijnen. Het latere werk in 't fabriek. Zijn brood heeft hij niet in ledigheid geëeten.

Vader was een goede, brave man. Hij hield van vrouw en kinderen. Hij wist van het leven te genieten, zonder grote pieken, maar in de eenvoud en het gelukkig gezinsleven.

Er is zoveel om in relatie met vrouw en kinderen gelukkig te zijn.

Nu laat hij een leegte achter. Toch wordt voor gelovige mensen onze hoop niet klem gesteld. «Wie in mij gelooft, zegt Jezus, de Goede Herder, zal leven, ook al is hij gestorven». Ons wacht een toekomst waarin alle liefde en geluk op aarde zijn bestendiging vindt in hemels geluk.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, gedenk mij in uw gebeden. Blijf elkander steunen en helpen. Wees verder goed voor elkaar en doe in geweten uw best om goede mensen te zijn.

H. Maria, Moeder van God,
bid voor vader, nu en in dit droeve uur van afscheid...

Mevrouw Camille Ysebaert, geboren Hermana Pollez,
zijn echtgenote,

Heer en Mevrouw Joseph Ysebaert-Van Strydonck,
Heer en Mevrouw José Ysebaert-Beert,

Mevrouw Josiane Ysebaert, zijn kinderen,

Jongeheer Kris Ysebaert, zijn kleinkinderen,
Mejuffer Anouk Bierlaire,

Heer en Mevrouw Fabien Blanquart-De Vogelaere,
en kinderen,

Heer en Mevrouw Tahar Labèd-Blanquart, kinderen
en kleinkinderen, zijn schoonkinderen,

De families Ysebaert, Chevalier, Kielemoes, Declercq,
Pollez en Coetsier,

*danken voor de blijken van
medevoelen en gebed.*

Rouwleiding Aelvoet, Ronse