

Hij leve in de vrede van Christus.



BID VOOR DE ZIELERUST
VAN DE HEER

Daniël, Charles YSEBAERT

zoon van wijlen

Isidoor en Anna HELLEBAUT

geboren te Beerlegem op 21 augustus 1932 en
in de heer ontslapen te Zottegem
op woensdag 28 april 1982,
gesterkt door het sakrament van de
Ziekenzalving.

Het leven is één stap gesteld,
het wiegskén uit, in 't gravenveld !
En dan ! o dan, ik weet het niet !
Hij weet 't alleen, die alles ziet !

Hij weet 't alleen, 't zij heil of ramp,
voor eeuwig, na de wereldkamp,
wat of er ons te wachten staat
wanneer de tijd van sterven slaat.

O, dan, mijn God, barmhartigheid,
Gij hebt het aan Uw kruis gezeid :
vergeef mij wat Gij weet en ziet,
want wat ik deed, dat wist ik niet !

(G. Gezelle).

Gebed :

Heer, geef hem de eeuwige Rust ; en het
eeuwig Licht verlichte hem, dat hij ruste in
vrede.



De familie YSEBAERT - HELLEBAUT

danken U voor blijken van deelneming
in hun rouw.

Uitg. Lutgart Van der Stricht - Balegem.