

Mijnheer en Mevrouw Georges De Deken-Deprez ;
Mijnheer en Mevrouw Richard De Deken-De Roeck en zoon Eric ;
Mijnheer en Mevrouw Maurice De Deken-Bodequin en dochter Aline ;
Mejuffer Maria De Deken ;
Mejuffer Agnes De Deken ;
Mijnheer Richard Ysebaert-Cantaert, kinderen en kleinkinderen ;
De Familien De Deken, Ysebaert, Coussement, Savels, Colpaert en
De Keyzer.

*Gevoelig aan Uw blijken van deelneming in hun rouw,
bieden UEd. hun innigsten dank.*

Kostbaar is in de oogen van God de dood zijner
rechtvaardigen.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

EUDOXIE YSEBAERT

weduwe van

Mijnheer Remi DE DEKEN

geboren te Meldren den 30 Mei 1871, en
godvruchtig overleden te Oudenaarde den 16 Sept. 1943,
versterkt door de HH. Sacramenten.

Lid van den Bond van het H. Hart.

Zij was eenvoudig, goed en zachtmoedig, zedig
van gelaat, vriendelijk in haren omgang en van hare
kindsheid af in de deugd geoeffend. 2 Mach. XV.

Die den Heer vreest, zal welvaren in zijn uiterste
en op den dag van zijn afsterven zal hij gezegend
worden. Eccl. I.

Alles wat haar door God overgezonden werd, heeft
zij met onderwerping aanvaard, haar lijden heeft zij
kloekmoedig onderstaan en in hare beproeving heeft
zij de verdueligheid geoeffend. Eccl. II.

Gelukkig is hij die binst zijn leven een standvastige
godsvrucht gehad heeft tot het Hart van Hem, die
die ons zal oordeelen. H. Marg. Maria.

Duurbare kinderen, het valt u pijnlijk van uw
moeder te moeten scheiden; gij weet hoe ik u met al
de zorgen mijner liefde heb omringd; nu beveel ik u
aan God en zijn genade; doet hetgeen gij van mij
geleerd en gezien hebt, en de God van vrede zal met
u zijn; gedenkt mij steeds in de H. Mis en in uw
gebeden.

Mijn Jesus, barmhartigheid. (100 d.)
Zoet hart van Maria, wees mijn zaligheid. (300 d.)
De 4 akien.

Oudenaarde — Mich. Bevernaege