



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

DE HEER

Florent YSEBAERT

echtgenoot van Mevrouw

Maria VAN COPPENOLLE,

geboren te Schorisse op 20 januari 1901 en
godvruchtig overleden te Oudenaarde in het
Onze-Lieve-Vrouweziekenhuis op 29 mei 1976,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Een werkzaam en dienstvaardig man ging
heen... Zijn aandenken blijft.

Hij heeft zijn taak goed volbracht als christen
en als mens : voorbeeldig echtgenoot
en vader, bekommerd om het welzijn van
zijn huisgezin, minzaam, steeds tevreden.

De aarde is voor ieder mens een tranendal :
in het leven komen er dagen van schaduw die
alles benevelen en uitzichtloos maken. Laten
wij echter in die troostelose ogenblikken onze
harten tot God verheffen en op Hem alleen
blindelings ons vertrouwen stellen : Hij is de
Heer, Hij is onze Goede Vader die alles voor
het beste schikt.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en familieleden,
weest gij allen voortaan de troost van moeder die
zo diep getroffen achterblijft.

Beste echtgenote, gij stondt mij steeds naar
best vermogen bij in alle lief en leed ; vooral
in mijn ziekte hebt gij mijn smart zoveel
mogelijk gelenigd, met groot geduld en goedheid.
Ik dank er U om, en dat God het U lone.

Blijft mij nu allen de oprechtheid van uw
genegenheid betonen door uw vurig gebed.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust !

De families YSEBAERT, BOTTELDOORN,
DE VOS, VAN COPPENOLLE, VERBRUGGEN,
danken U voor uw blijken van deelneming.

Drukk. DE RUYVER, Neerstraat 16. Brakel