

Op U, Heer, heb ik gehoopt.



**TOT VROOM AANDENKEN VAN  
MEVROUW**

**Marie-Elodie IJSEBAERT**

weduwe van de Heer  
**Eduard VAN DER CRUYSSEN**

geboren te Elst op 5 februari 1885 en godvruchtig overleden te Zottegem op 6 januari 1970, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen in het stervensuur.

Vader, moeder zult gij eren.

Dit verheven gebod hoeven wij in ere te houden.

Onze liefde en genegenheid gaat tot ouders, familieleden en allen die ons om harentwil wel deden.

Heer, reken mij ten goede, wat ik toch in stilte en met een goed hart voor mijn volk heb gedaan.

Een lang en gelukkig leven heeft zij mogen genieten in sterke gezondheid, tot God haar riep.

Zacht en eenvoudig is zij van ons weggegaan, om opgenomen te worden in het eeuwige zijn in God.

Beste kinderen, familieleden en vrienden, dank voor de zorgen waarmee gij mij de laatste weken hebt omringd. Zoekt uw geluk in de werkzaamheid en in het gebed, zo blijven wij het best in liefde verenigd.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Wil nu de vier Akten bidden.

De families IJSEBAERT, VAN DER CRUYSSEN,  
ROSCAM,

Danken U van harte voor de gebeden  
en blijken van kristelijke deelneming.

Van der Stichelen - koster — Elst.