

" Draagt elkanders lasten, en zo zult gij de wet van Christus vervullen ".



**BID VOOR DE ZIEL**

van Mijnheer

## **THEOFIEL YSEBAERT**

Echtgenoot van Mevrouw  
**MARIE-LOUISE DE VRIENDT**

geboren te Schorisse de 4 Februari 1904 en gesterkt door de HH. Sakramenten der stervenden en de Pauselijke Zegen " in articulo mortis " in den Heer ontslapen 15 September 1955 te St. Maria-Horebeke.

— « o » —

Maria, Moeder van 7 smarten, was vandaag uw Moederhart zo diep bewogen door de ellende en de miserie van uw kind dat Gij besloten hebt hem bij Uw Zoon te brengen naar het Tehuis dat God voorbereid heeft en waar geen lijden meer is.

Met druk en hartepijn stonden wij als machteloze toeschouwers van de grote druk die neergekomen was over hem en zienderogen zijn leven sloopte. Maar ook met bewondering mochten wij zien en horen met welk groot geloof dit kruis is aanvaard en geduldig gedragen. Hij wist dat 't lijden van de mens niet verloren gaat als hij lijdt met Christus en hoopt op Zijn kruis.

Zoals Jezus zelf gaat ook de mens door het lijden naar de glorie. Jezus, uit liefde voor ons gestorven, red de ziel van uw dienaar die U trouw bleef tot in het lijden en het zwaarste kruis.

Dierbare Echtgenote, naar u gaat mijn dank en mijn zorg, want gij waart mijn sterkste steun in de lange en bange dagen en nachten die wij moesten doormaken. Nooit kan ik u vergelden, maar ik zal God bidden dat Hij u mild belone om uw liefdevolle toewijding en en zorgen dat Hij u helpe in uw geloof, uw sterkte en troost te vinden. Tot weerziens hierboven.

H. Hart van Jezus wees hem genadig.

**Hij ruste in vrede.**

Druk. Portoïis Schorisse.

Mevrouw Theofiel YSEBAERT, geboren Louise DE VRIENDT;  
De familie YSEBAERT-BOTTELDOORN;  
De familie DE VRIENDT-MORRE;

Danken innig om uw gebeden  
en blijken van deelneming.