

«Wij zijn als zoekers op de aarde  
naar wat geluk en zaligheid,  
maar 't beste dat een mens vergaarde  
is goedheid die het hart bewaarde  
en ons bij God het geluk bereidte». L.V.

Dankbaar om alles  
wat hij voor ons betekende  
blijven wij bidden voor  
DE HEER

## Werner Coralia YSEBAERT

Stichtend lid V.B.S.N.

Stichtend lid Oud-studentenbond T.I.B.  
en lid Examencommissie Breikunde  
Voorzitter «V.I.O.S.» gezelschap

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

**JEANNE DEMAN**

Geboren te Sint-Niklaas op 11 januari 1913 en  
er godvruchtig overleden op 11 januari 1989,  
gesterkt door het Sacrament der Zieken.

Vader was een schoon en goed mens.  
Iemand die we zullen missen in onze kring.  
Een goede huisvader die zijn kinderen en  
kleinkinderen graag zag - zoals alleen een  
vader dat kan - en hen leerde te leven vol-  
gens wat goed en waar is.  
Een echtgenoot die zijn vrouw kende en ver-  
stond en wist dat liefde dagelijkse inzet ver-  
eist.  
Een vriend, graag gezien door iedereen, altijd  
bereid om te luisteren, te helpen en plezier  
te doen.  
Rechtvaardig en plichtsgetrouw in zijn werk.  
Iemand die in stilte veel gedragen heeft,

maar wiens geluk erin bestond anderen ge-  
lukkig te maken.

De laatste weken waren getekend door ziekte  
en pijn, en we wisten dat het moment van  
afscheid onafwendbaar naderbij kwam.

Nu, ondanks ons verdriet, zijn wij dankbaar  
dat hij omringd door de liefde van ons alles  
stil is heengegaan.

De stilte die zijn heengaan achterliet zal  
moeilijk te vullen zijn en het zal tijd vragen  
om het gewoon te worden zonder hem.

Wij blijven aan hem terugdenken en zijn dank-  
baar dat we hem mochten kennen,  
dat hij ons leven getekend heeft als echtge-  
noot en vader, als grootvader of vriend.

Nu kunnen wij niet anders dan bidden :

God onze Vader,  
neem deze mens die ons zo lief en dierbaar  
was op bij U,  
in uw liefde en vrede die geen grenzen kent.  
Laat hem voor eeuwig verderleven bij U God  
en geef ons de tijd om het gewoon te worden  
zonder hem.

Dat wij hem hooghouden in onze kring,  
blijven eerbiedigen alles wat hem heilig was,  
en de kracht vinden om elkaar te helpen en  
te troosten.

Wij vragen het U  
door Jezus, uw Zoon,  
die ons getoond heeft dat liefde sterker is  
dan de dood,  
nu en altijd tot in eeuwigheid. Amen.

De families YSEBAERT, DEMAN, DE BACKER  
en VLAEMINCK

danken U voor Uw blijken van medeleven.

Drukk. Jos. De Smet - Begr. A. Van Dael