

De gerustheid der ziel in het uur der dood is reeds het begin van de belooning der rechtvaardigen.
H. Chrys.

†
BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

MIJNHEER

FRANS ZELDERLOO

Lid van verscheidene godvruchtige Genootschappen geboren te St-Martens-Bodegem, den 21 Juli 1869 en aldaar godvruchtig overleden, den 4 October 1944, voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Zalig de dooden die in den Heer sterven ; want van nu af aan zegt de Geest ; zullen zij rusten van hunnen arbeid en hunne werken volgen hen.
Apoc. XIV, 14.

Na vele jaren van trouwe plichtvervulling, werkzaamheid en onvermoeide zorgen, mocht deze deugdzame man, zijnen ouden dag in rust en vrede overbrengen, omringd met ware genegenheid en dankbare liefde.

Vol liefde was hij jegens God, vol liefde en dienstbaarheid voor iedereen, lief is hij heengegaan zonder klagen, zacht, kalm en gelaten. Hij neemt met zich mede de troostvolle gedachte niets dan goed gedaan te hebben gedurende zijn leven.

Bemide Broeders en Bloedverwanten, vaartwel, ik dank u om uwe liefde en genegenheid, zoet en aangenaam was het voor mij onder u te leven, doch de Heer heeft er anders over beslist, Zijn Heilige Wil geschiede, Vergeet mij niet in uwe gebeden, tot wederziens in den Hemel.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. 300 d. afl.

Fr. Schoukens, Koster, St-Martens-Bodegem.

Mevrouw Weduwe Victor ZELDERLOO-DESMET, kinderen en kleinkinderen ;

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Jozef ZELDERLOO-BRUYLANDT ;

Mijnheer Getard ZELDERLOO-DE BAERDEMAEKER en hun kinderen ;

Mijnheer Gustaaf ZELDERLOO-STEENPUT en kinderen ;

De familiën ZELDERLOO en VAN DEN BRUEL,

Bedanken U voor uw blijken van deelneming en gebeden.