

God, onze Vader,
Wij danken U voor onze goede moeder,
voor haar groot geloof en vertrouwen,
voor haar moed en levensvreugde,
voor haar oprechte dankbaarheid,
voor haar vurige liefde.
Wij bidden U,
help ons dat alles wat haar heilig was
door ons geëerbiedigd mag worden.



VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

Anna ZIMMERMANN

weduwe van de Heer

Albert VANDRIESSCHE

geboren te Neutral-Moresnet op 12 oktober 1907
en godvruchtig overleden te Oudenaarde op 3
oktober 1984, gesterkt door het Sakrament van
de zieken en de Pauselijke Zegen.

De families ZIMMERMANN, VANDRIESSCHE,
CONSTEN, RONSSE

danken u voor uw gebed
en kristelijke deelneming.

En toen brak dat grote, goede hart
na een ongelijke strijd
en een leven om nooit te vergeten.

Bedankt oma
voor jouw alles begrijpende warmte
voor jouw groot geloof
voor het veilige nest dat je ons bood
voor de band die je tussen ons smeedde.

We zullen je missen.

Gilbert, Edith, Trees, Marc, Marie-Jeanne, Luk,
Martine,
Dirk, Ingrid, Carlos, Katleen, Henk, Brecht,
Stan, Wout, Joni, Kikki-Ann, Alexander.

Namis : zondag 16 december 1984 te 9.30 uur.

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde
Begr. D'Hondt, Dijkstraat, Oudenaarde