

Ik heb de goede strijd gestreden, mijn geloof
bewaard, mijn loopbaan geëindigd. Voort ligt
voor mij de kroon der gerechtigheid gereed.



**BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER**

Abdon VAN DE VELDE

weduwnaar van Mevrouw

Sylva VAN DER MOTTEN

geboren te Zarlardinghe op 16 februari 1898 en
godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek te
Geraardsbergen op 19 maart 1971, gesterkt door
de troostmiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Lid van alle godvruchtige genootschappen.

Met het kenmerk van het geloof is deze brave
man ons voorafgegaan en sluimert hij nu de
slaap van vrede.

Hij heeft de Heer gediend in de vreugde van
zijn hart, met levendig geloof, een onwankelbaar
vertrouwen, in eenvoudige godsvrucht.

Het geloof was zijn kracht en tevens zijn
trots; het heeft hem gesterkt in moeilijkheden,
strijd en lijden die hem niet bespaard bleven
tijdens zijn huwelijksleven. Nu wacht hem de
eeuwige beloning in de hemel, beloofd aan de
trouwe dienaar.

Dierbare zuster, na het te vroeg afsterven van
mijn vrouw, waren we samen gelukkig bij el-
kaar. Gij blijft nu alleen. Heb moed. God ver-
laat niemand die op Hem vertrouwt. Bid veel
voor mijn zielerust.

Beste bloedverwanten en vrienden, hebt dank
voor al uw genegenheid en zorgen. Schenkt mij
ook een vurig gebed.

H. Jozef, patroon v.d. goede dood. Bid voor
ons.

De families VAN DE VELDE, VAN DER MOT-
TEN, VAN HELLEPUTTE en DE BECK,

**zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Uitg. R. Van der Geynst, Everbeek.