

Alles gaat voorbij!

+

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Arthur Vande Velde

Weduwnaar van Mevrouw

Hermine-Maria DE WITTE

geboren te Oosterzele den 2 November 1869 en er
godvruchtig overleden den 1 November 1954, versterkt
door de HH. Sacramenten der stervenden.

Zo is het leven: God geeft het ons en neemt het
terug wanneer het Hem belieft.

God alleen is de Heer over leven en dood, de mens
heeft de macht noch het recht om erover te beschikken.

Wij leven niet om te leven, wij leven om te sterven
en om door de dood het eeuwig leven in te gaan,
want God heeft ons niet geschapen voor de boze en
vergankelijke goederen van dit leven, maar voor de
eeuwige hemelse goederen.

De Dierbare overledene, stelde zich steeds graag in
de dienst van de evenmens. Hoevelen heeft hij er
geholpen door raad en daad, ook kwam deze dienst-
baarheid tot uiting in een getrouw bijwonen van de
zielediensten zijner overledene medeburgers, dit zullen
onze mensen dankbaar gedenken en God zal hem
erom lonen.

Beminde kinderen, kleinkinderen, vrienden en
kenissen bidt veel voor mij, ik zal voor u bidden! en
laat dit geen ijdel woord zijn maar een blijvende af-
spraak tussen ons.

Hij rustte in Vrede.

(300 d. aflaat)

Haesebeijt BALEGEM. (J. Hofman Oosterzele)

Mijnheer en Mevrouw Albert Vande Velde,
Mijnheer en Mevrouw Marcel Vande Velde,
Mijnheer Fernand Vande Velde,
Mejuffter Lucy Vande Velde,
Mijnheer en Mevrouw Jacques Van Laere-Vande Velde,
Mejuffter Edith Vande Velde,
Mijnheer Guy Van Laere,
De familiën Vande Velde, De Poorter, De Witte, Van Yper,
BEDANKEN UEd. om Uw deelneming en gebeden.

