

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mejuffer

Emma, Christina VAN DE VELDE

dochter van wijlen Mijnheer

August en Mevrouw Clotilde DE VISSCHER.

Geboren te Ste Maria-Latem, de 5 februari 1885 en er zeer godvruchtig in de Heer ontslapen, de 22 mei 1956.

Versterkt door de laatste H.H. Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Zij was lid van de Vrouwenbond van het H. Hart en al de andere godvruchtige genootschappen.

—
Wij allen treuren om haar vroegtijdig heengaan: een mens immers, die uitblonk door vele sociale deugden en wiens onbegrensde goedheid en dienstvaardigheid zich tot allen, zonder onderscheid, uitstrekten, heeft ons voor goed verlaten. Voor alle goede werken der parochie stond ze steeds paraat en voor de luister van Maria's erediens doorkruiste ze gaarne ieder jaar geheel het dorp.

Al die kracht en levende offervaardigheid ging ze putten in haar diep kristelijk geloof, haar veelvuldige H. Communie en haar oprechte devotie tot Onze Lieve Vrouw, aan wie ze haar leven had toegewijd.

Voor zulke zielen is de dood geen schrikbarend monster: maar wel, na een langdurig louterend lijdensbed, een jubelend opstijgen naar het eeuwig vaderland.

Geliefde broeders, zusters en familie, hebt dank voor uw lange en liefdevolle zorgen, waarmee gij mij zovele maanden hebt omringd, wilt mij steeds in uwe gebeden gedenken en gij, mijn dierbare Zuster Blandina, de Heer toegewijd, bid iedere dag in de H. Mis voor mij, opdat God mij genadig zij.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)

De familiën VAN DE VELDE - DE VISSCHER,

*danken U van harte voor uw gebeden en blijken
van deelneming betoond in deze rouw.*