

+

BID VOOR DE ZIELERUST VAN

DE HEER

**Florent, René, Emiel
VANDEVELDE**

echtgenoot van

Mevrouw Germaine D'HAEYER.

Geboren te Parike op 22 juni 1903
en schielijk overleden te Erwete-
gem op 14 mei 1983, gezalfd met
de H. Olie « in extremis ».

Eens te meer leert ons de dood dat
niemand haar kan ontgaan en dat ze
ons kan overkomen als wij ze het
minst vrezen; laat ons steeds op
haar komst bereid zijn. Die christe-
lijk leeft, Gods geboden eerbiedigt,
zijn plicht tegenover de H. Kerk kwijt,
goed is voor de medemens, moet
geenszins bevreemd zijn.

De vele jaren die Florent gegund wer-
den heeft hij doorleefd in plichtsver-
vulling en goedheid. Trouw in zijn

christen-zijn, schoon in zijn mens-zijn,
zo verbleef hij onder ons.

« Gij Heer, verstaat hoe redelijk onze
droefheid is, Gij ziet in welke verle-
genheid wij ons bevinden door het
overlijden van deze geliefde. Indien
wij tranen storten, is het niet omdat
wij denken dat zijn lot te bewenen
is, maar omdat hij ons ontrukkt is. »

(H. Bernardus)

Geliefde echtgenote, de jaren hebben
ons naar elkaar doen groeien, we wa-
ren elkaars geluk en steun. Nu we
elkaar nog het meest nodig hadden,
werden we gescheiden, maar de Blijde
Boodschap van de Heer Jezus leert
ons dat deze scheiding tijdelijk is.
Het vooruitzicht van het weerzien
moet ons troosten. Ik weet dat gij
mij vaak zult gedenken in uw gebed,
ik zal u gedenken bij de Heer.

De families VANDEVELDE, MINCKE,
D'HAEYER, DE STAERCKE,

danken U voor de blijken van deelne-
ming.

J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel