

Geloofd zij Jezus Kristus.



VROOM AANDENKEN

aan Mevrouw

Germaine VAN DE VELDE

echtgenote van de Heer

Marcel VAN DE MERGEL,

geboren te Zegelsem op 30 december 1915 en godvruchtig in de Heer ontslapen in het Akademisch Ziekenhuis te Gent op 19 april 1972, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen in het stervensuur.

Gelukkig de mens die de kwellingen van het leven geduldig weet te dragen en bereid gevonden wordt deze te voegen bij het lijden van Kristus op zijn kruis, om ze samen met Hem, voor de hemel verdienstelijk te maken.

Ongetwijfeld moet het zwaar vallen afscheid te moeten nemen van haar duurzame echtgenoot, wanneer men weet dat ook hij de beste geneeskundige zorgen nodig heeft.

Onze duurzame overledene heeft moedig de strijd gestreden. Laten wij dan ook niet treuren als zij die geen geloof hebben. Wij weten toch en geloven dat de dood niet het einde is, maar de noodzakelijke overgang naar het eeuwig leven. Bidden wij daarom dan ook in vertrouwen dat God onze duurzame overledene opneme in Zijn Vaderhuis en dat Hij kracht en sterkte geve aan hen die in droefheid achterblijven.

Bemide echtgenoot, kinderen, kleinkinderen en familie, gij weet hoe zwaar het me

was U zo te moeten verlaten. Ik dank U om alles wat gij voor mij gedaan hebt. Bidt tot God dat Hij u sterke en dat Hij mij genadig weze.

Beste vrienden en geburen, denkt ook gij nog eens aan mij in een vroom gebed.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

De families VAN DE VELDE, VAN DE MERGEL,
COLLYN, VERLEYEN,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel