



Toen de bloemen in Herfststooi pronkten
in de avond van 4 september 1985
is hij heengegaan, een nieuwe bloei tegemoet
bij God, zijn Schild en zijn Vertrouwen.

GILBERT VAN DE VELDE

echtgenoot van

ANGÈLE MELKEBEKE

geboren te Rozebeke op 6 juni 1909
en overleden te Zottegem.

Uw aanwezigheid
en uw blijk van innig medevoelen
was voor ons een zoete troost.
Wij danken U.

De familie VAN DE VELDE - MELKEBEKE.

God, heel de wereld hoort U toe
en al wat goed is komt van U.
Plant in ons de liefde voor Uw Naam,
geef voedsel aan het goede dat in ons groeit
als wij U met toewijding dienen,
beveilig wat Gij in ons doet ontstaan
als wij waakzaam en vol ijver zijn.

(openingsgebed 22e zondag)

De dierbare overledene heeft de goede strijd gestreden. Opgegroeid in de tijd van toen werd hij van jongsafaan geconfronteerd met de harde strijd van het leven.

Gesproten uit een talrijk gezin moest hij heel vroeg aan de slag bij de boeren. Groter geworden hield hij de Vlaamse arbeid hoog in de Waalse koolmijnen en op de Franse akkers. Wanneer de arbeid in de vreemde hem te zwaar werd zocht hij zijn heil in eigen streek.

Helaas, zijn vroegere arbeid had diepe sporen nagelaten. Het ging niet meer zo goed met Bertje. Goede en kwade dagen wisselden af. De kinderen werden groot. Kleinkinderen kwamen bij en verruimden de familiekring.

En nu vader kon genieten van een rustige oude dag, omringd door zijn echtgenote en nakomelingen, sloeg de ongeneeslijke kwaal ongenadig toe. Geen goede zorgen, geen doktershulp kon baten.

Heden nemen we afscheid van U, vader. Pijn en smart zijn in ons hart, maar groter dan de droefenis is onze dankbaarheid voor alles wat gij voor ons waart. Wij troosten ons met de gedachte dat gij verlost zijt van uw pijnen en thans voor altijd rust onder Rozebeeks' toren.

Beminde echtgenote, dank voor uw goede zorgen.
Beminde kinderen en kleinkinderen, eerbiedig uw moeder al de dagen van uw leven.

Gij, mijn vrienden, wees mij indachtig.

God, toon dat Gij onze Vader zijt:
roep Gilbert nu ten leven in Uw vrede,
en sterk ons in geloof dat Gij ons liefhebt
in vreugde en verdriet, in angst en nood,
en dat dit nooit anders zal zijn.

Drukkerij Melckebeke Zottegem