

Een smidje in zijn smidse,
die zong de hele dag,
zijn stemme klonk zo helder,
bij iedere hamerslag.

« Vorke » is niet meer.
Een groot kunstenaar is heengegaan.



DANKBARE HERINNERING AAN

DE HEER

Henri VAN DE VELDE

weduenaar van Mevr. Maria DEKENS,

geboren te Nederbrakel op 20 oktober 1904
en godvruchtig overleden te Brakel op
14 februari 1983,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

« Ten paradijze geleiden U de engelen...».
Zo bidt de kerk bij elke uitvaart, en het is
ons een troost deze woorden, die spranken
len van kristelijke hoop te overwegen en
met oprechte erkentelijkheid te bidden :

Heer, we zijn dankbaar voor zijn vriendschap
en goedheid, voor zijn werkzaamheid en zijn
zorgen die ons ten deel vallen.

We danken U voor alles wat Gij ons in
hem hebt geschonken.

We vragen uw hulp om hem te laten voort-
leven in ons hart en in onze gedachten.

We bidden U, dat hij in alles waarin hij
groot en edel was, tot ons mag blijven spre-
ken.

We bidden U dat hij voor eeuwig in Uw
geluk mag blijven leven ».

Geliefde kinderen, dank voor uw liefde,
zorg en trouw. Familie, vrienden, ook U
dank ik voor uw genegenheid en tot U al-
len zeg ik : « tot bij de eeuwige ontmoe-
ting ». Wil mij vaak nog eens vroom ge-
denken.

Namis : vrijdag 4 maart 1983 om 19 u. 30.

De families :

VAN DE VELDE, DEKENS,
SPITAELS, DE WAEGENAERE,

danken U voor de blijken
van kristelijke deelneming.

Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel