

†

AANVAARD IN UW LIEFDE, HEER  
ONZE DIERBARE OVERLEDENE  
MEVROUW

## **Irma VAN DE VELDE**

weduwe van de Heer Richard DE VOS,

geboren te Zegelsem op 27 oktober 1914  
en overleden in Rustoord « Najaarszon »  
te Brakel op 30 juni 1986,  
gesterkt door de HH. Sakramenten.  
Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Voor uw gebeden en medeleven  
danken u van harte:  
De families

VAN DE VELDE, DE VOS  
COLIJN, DE MEULEMEESTER.

Moeder zijn is het mysterie  
van het leven dragen  
het hart zijn in een harde wereld  
open oog voor de nood  
aan tederheid en liefde  
oase van begrip en geborgenheid  
attentie-antenne voor het kleine  
en het goede in de mens.  
Vriendelijk lichtbaken  
heimwee naar het paradijs  
en gewoon maar mens zijn  
met de mensen  
eigen-aardig en onvervangbaar  
dat alles en nog veel meer  
is mysterievol  
vrouw zijn.  
En als het leven hard of zinloos schijnt  
doorgaan  
in de liefde toe.  
Dat is gelovig zijn.

Namis : zondag 13 juli 1986 om 10.30 u. in  
Rustoord « Najaarszon »

Begrafenissen-Crematies A. Marroyen, Brakel  
Druk. Devleeschouwer-Hoste en Zn., Brakel