

Laat nu, o Heer, Uw dienaar in vrede gaan.



BID VOOR DE ZIEL

van

Mijnheer Jozef VAN DE VELDE,

geboren te Lokeren, de 22 april 1884
en godvruchtig overleden te Oosterzele,
de 9 januari 1960.

voorzien van de H.H. Sakramenten der stervenden
en de Pauselijke zegen.

Lid van de Confrerie van de H. Rochus.

Zacht is in de Heer ontslapen, hij die in vrede had geleefd... in vrede met God en met de mensen. Hij was een eerbiedwaardig man, 'n man van de oude zeden en van het sterk onwankelbaar en overtuigd geloof. Hij leefde in eenvoud, steeds getrouw aan zijn plichten, zodat hij 'n voorbeeld was voor velen.

Moge de Heer hem te gemoet treden met de woorden :
"Heil U goede en trouwe dienaar ; over kleine dingen waart gij getrouw, over veel zal ik u aanstellen. Treed binnen in de vreugd van uw Heer,."

Dierbare familieleden, veel genegenheid heb ik van u mogen genieten ; hebt allen dank, vooral gij mijn zorgzame zuster voor de vele gelukkige dagen die gij mij hebt bezorgd en vooral voor de goede zorgen, waarmede gij mij in mijn laatste dagen omringd hebt. Dat God u allen zegene en in zijn liefde beware.

Maria, onze hoop, ontferm U onzer. 300 d. afl.

Drukkerij Lourdault, Oosterzele - Tel. 70.56.19

Mejuffer Gabriëlle VAN DE VELDE :

Mevrouw Weduwe Albert LOIX, geboren Suzanne VAN DE VELDE en kinderen :

De familie VAN DE VELDE :

De familie DE MAESSCHALCK ;

De familie ONGENA,

gevoelig voor Uw blijk van deelneming in
hun rouw, betuigen U hun innige dank.