

Wij hebben hem steeds bemind ; vergeten wij hem niet.  
H. Aug.

†  
BID VOOR DE ZIEL  
van Mijnheer

**LEON VAN DE VELDE**

echtgenoot van Mevrouw

**LEONTINE SCHIETTECATTE**

geboren te Munkzwalm, de 6 November 1907,  
en godvruchtig overleden te Oudenaarde  
de 14 Mei 1955.

Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden  
en de Pauselijke Zegen.

De betreurde overledene was nog in de volle kracht der jaren, hij droeg nog schone plannen in zijn hoofd voor de verdere uitbouw van het leven, toen plots en onvoorzien Gods bode hem kwam melden dat zijn taak hier op de wereld was volbracht. Een leven van moedige arbeid, van oprechte liefde voor vrouw en kind, en vooral van godsdienstigheid en kristelijke plichtsvervulling, wordt door de dood niet afgesneden, maar bloeit in volle schoonheid voor eeuwig open in het licht van Gods liefde.

Teerbeminde echtgenote, we waren samen gelukkig door onze oprechte liefde en door onze wederzijdse steun in de dagelijkse arbeid, in vreugde en in leed. Hoe zwaar moet deze beproeving drukken op uw moederhart. De Hemel alleen kan u helpen. Neem uw toevlucht tot de Moeder van smarten, die voor

de mens in nood ook de Moeder is van bijstand en zoete troost.

Mijn lieve dochter, gij weet dat ik voor uw geluk en welzijn gans mijn leven te pande heb gesteld. Blijf de steun van moeder in de strijd van het leven. Het aandenken van vader zal u steeds als een zegen vergezellen.

Mijn goede vader, broeders, zusters en familieleden, de Heer heeft me geroepen bij onze geliefde moeder. Hebt betrouwen in Gods Voorzienigheid. Blijft met elkander verbonden door die schone band der kristelijke liefde, en bidt tot God, opdat Hij mijn onsterfelijke ziel zou opnemen in de schoot van Zijn Barmhartigheid.

Geliefde werkmakkers en gij allen die mijn vrienden waart, wanneer gij aan mij denkt moge het ook zijn in een vurig gebed.

Mijn Jezus, barmhartigheid! 300 d. afl.

H. Hart van Maria, wees mijn zaligheid! (300 d. afl.)

Uw welgemeende en christene deelneming was voor ons een zalvende blijk van genegenheid en troost :

*De Familiën VAN DE VELDE,  
SCHIETTECATTE en DE CLERCQ  
danken U hiervoor.*

Drukk. De Ruyver, Nederbrakel.