

†

Bid voor de zielerust van
Mevrouw

Louise VAN DE VELDE

weduwe van de Heer

Arthur Van Wijmeersch,

geboren te Nederbrakel op 21 februari 1900 en godvruchtig in de Heer ontslapen in de St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op 16 juni 1981, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Onze dierbare overledene heeft een werkzaam leven geleid. Bij het verlies van haar eigen moeder kreeg ze de zorg voor haar huisgenoten op haar schouders. Haar eigen gezin heeft ze door haar zorgzaam werk gelukkig gemaakt. Deze zorg besteedde ze ook aan haar kleinkinderen.

Heer, we zijn U dankbaar omdat we zulke goede moeder gekregen hebben en om de vele jaren die we met haar gelukkig hebben mogen doorbrengen.

Heer, wij bidden U dat Gij haar nu zoudt opnemen in Uw rijk waar ze weerom verenigd met vader, mag genieten van het eeuwigdurend geluk.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, dank voor uw vriendschap en voor uw zorg. Denk nog vaak eens aan mij en aan vader.

Beste familie en bekenden, wil ook gij mij niet vergeten.

Heer, op Uw barmhartigheid stellen wij al ons betrouwen.

De families

Van de Velde, Van Wijmeersch,
Spitaels, De Cubber,

danken U oprecht voor uw blijken van kristelijke deelneming.

J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon - Brakel