

In Uw handen Heer, beveel ik mijn geest.



Gedenk in uw gebeden

DE HEER

Marcel Van de Velde

Echtgenoot van Mevrouw

Marcelle Van Cauwenberghe

Geboren te Oosterzele op 16 juli 1902 en
overleden te Gent op 21 augustus 1982.

Mevrouw Marcel Van de Velde-Van Cauwenberghe,
Mevrouw Jacques Van Laere-Van de Velde en kinderen,
De Heer en Mevrouw Roger De Gryse-Van de Velde en kinderen,
De families Van de Velde, Van Cauwenberghe,
De Witte en Goeminne,

**danken U voor de bliken van
deelneming en gebeden.**

Gelukkig de mens die in zijn leven en bij zijn dood in de belofte van de Heer geloofd :
«Ik ben de verrijzenis en het leven, wie in Mij geloofd zal leven ook al is hij gestorven en ieder die leeft in geloof aan mij zal in eeuwigheid niet sterven.»

Zacht en rustig, zoals hij leefde, heeft deze goede man ons verlaten. Als gelovige heeft hij zijn levensdoel bereikt. Na een leven van ijver en werklust, getekend door eenvoud en goedheid heeft hij in geloof zich voorbereid op de Grote Ontmoeting. Moedig en gelaten heeft hij zijn ziekte gedragen. Zolang zijn krachten het toelieten was hij voorbeeldig trouw aan de zondagmis. Daar vond hij bij zijn Heer in het gebed kracht om eigen leed en pijn met Kristus' offer op te dragen.

Daarom vertrouwen wij op de Heer van alle leven dat hij zijn dienaar opneemt in het blijvend Geluk, vanwaar hij de voorspreker zal zijn voor zijn echtgenote, kinderen en familie die hem allen zo nauw aan het hart lagen en die voortreffelijk instonden voor zijn goede verzorging.

Moge hij rusten in vrede.

Drukkerij DE AS - Heistraat 55, Oosterzele
Begr. J. Wanzeele - Oosterzele - Tel. 62 56 47