



Dankbare herinnering aan  
mevrouw

**Marguerite Van De Velde**  
weduwe van de heer Albert Baele

° Strijpen 5 december 1922  
† Aalst 25 april 1998.

*Ik voel nog in mijn handen  
het laatste drukken van uw handen.*

*Daarin lag nog wat leven  
daarin lag reeds de dood.*

*Daarin lag al de liefde  
sedert jaren mij gegeven,  
die gij, in ene drukking nu,  
voor eeuwig in mij sloot.*

J. Tulkens

De families Van De Velde, Baele,  
Van Crombrugge en De Muyter, danken u  
voor uw blijken van innige deelneming.