

Dat hart, dat daag'lijks wondren doet...
van liefd' en zonneshijn,
dat offers brengt, zo vaak het moet,
kan 't moederhart slechts zijn! Berghold.



Vroom aandenken

van Mevrouw

Maria VAN DE VELDE

Weduwe van Mijnheer

Richard BRAEMS

geboren te St Goriks-Oudenhove, 24 februari 1879

en er zacht ontslapen, 25 januari 1961,

gesterkt met de genademiddelen van

onze Moeder de H. Keik.

Zij was lid van de confrerie der H. Barbara

Marieke is de eerste, die wordt binnengedragen in onze herschilderde kerk, waarin zij, zolang ze kon, toch zo dikwijls kwam bidden en offeren. Hierbij dacht zij allereerst aan haar kinderen. Want gans het begenadigd leven van deze diep-gelovige vrouw en in-goede moeder stond getekend door twee in-een-gewerkte gedachten: God en haar geliefd gezin. Zij wist dat de huiselijke haard, onder de leiding die van het altaar uitgaat, een heiligdom is, waar kinderen opgroeien tot sterke mensen. Voor hen heeft zij veel gewerkt en gezorgd: zij vond werkelijk vreugde en voldoening in haar dagtaak, en eenmaal in-dagen-gevorderd, bleef zij nog immer begaan en bekommerd met alles, ook dan trachtte zij nog te helpen.

Een schone ziel en een edel karakter! Als een

taktvolle vrouw wist zij grenzeloze liefde samen te vatten in een eenvoudig gebaar, in een verborgen, bescheiden dienst, in een vluchtige glimlach of in een warm en gepast woord. Wanneer dan geleidelijk haar de nodige krachten ontvielen, bleef zij heel de dag door "paternosteren", tot zij haar wit-gerijpte ziel aan God mocht terugschenken. Zo'n moeder is een onovertroffen schat.

Geliefde Kinderen, Klein-kinderen, Achter-kleinkind en Familie, hartelijk dank voor uw warme genegenheid, uw liefdevolle toewijding en vooral voor uw dienstwillige zorgen van de laatste jaren. Hier heb ik dikwijls ondervonden, wat edelmoedige kinderliefde kan. Hierom zal God U zeker zegenen! Van Hem moogt ge stellig de volle vrucht van uw leven verwachten. Vergeet mij ook niet in uw dagelijks gebed: zo blijven wij met mekaar verenigd.

Mijn Jezus, barmhartigheid! (300 d. afl.)

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U.



Mr & Mw Hilloné Braems-Cousserier kinderen en kleinkind;

Mr & Mw Firmin Braems-De Langhe en kinderen;

Mr & Mw Marcel Van Haesevelde-Braems en kinderen,

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind,

Mr & Mw Frans Van Den Broecke-Kriechels

haar pleegdochter.

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van kristelijke deelneming en danken U.

Uitg Persoons St Goriks-Oudenhove