

Nu zijt gij met Christus gestorven, maar de Heer is uw leven, en als Hij zal wederkomen, zult gij met Hem verschijnen in de glorie. (Coll.)



Wees in uw gebeden indachtig de vrome ziel van Juffrouw

Maria - Florida VAN DE VELDE

dochter van wijlen

Alfons en Emilie VAN DE VELDE-THIJS,

geboren te St.-Maria-Lierde op 27 oogst 1901
en overleden in de St.-Elisabethkliniek te
Zottegem op 5 oogst 1974,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Thans zal iedereen getuigen dat een schone ziel naar haar Schepper is weergekeerd. Zelden in het leven ontmoet men mensen die achting en bewondering afdwingen zoals deze vrouw. Ieder die haar benaderde voelde een stille eerbied en genegenheid, omdat voor eenieder gans haar leven een spiegel was van levendig en sterk geloof, vol Godsvertrouwen, vol liefde beoefend door trouw plichtsbef en in dienstbaarheid aan God en de evenmens. Van kindsbeen af stond ze met moeder in voor het grote gezin en maakte zich beminlijk bij broers en zusters. Later was ze heel en al dienstbaarheid zodat haar meesters haar beschouwden als

kind van den huize. Haar liefde voor God putte ze vooral in haar grote missieijver en steun aan de missionarissen. Ook haar vijftien laatste jaren bracht ze door in dienst van de priester en werkte met hem mee vooral door haar gebed voor zijn apostolaat. Haar grote opofferingsgeest toonde ze vooral in zijn laatste levensjaren. Ze heeft hem dan ook spoedig mogen volgen naar de hemel waar ze nu de bemoedigende woorden van de Goddelijke Meester zal mogen horen : « Welaan dan, gij goede en getrouwe dienaress, treedt binnen in de vreugde van de Heer ».

Geliefde familieleden en vrienden, hebt dank voor al uw genegenheid en zorgen welke ik van U mocht ondervinden. Van uit de hemel blijf ik bidden dat God u blijve zegenen. Vooral mijn dierbare zuster missionarisse, uw apostolaat blijf ik aanbevelen bij de goede Vader.

Tot weerziens in het hemels Paradijs.

Heer, geef haar de eeuwige rust.

De families VAN DE VELDE, THIJS,
**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos De Vleeschouwer-Hoste, Brakel