

« Ik ben de verrijzenis en het leven, zegt de Heer ; wie in mij gelooft zal leven in eeuwigheid ».



BID VOOR DE ZIELERUST

VAN MEJUFFER

Maria-Helena VAN DE VELDE

geboren te Parike op 2 april 1894
en godvruchtig overleden in de St.-Elisabeth-
kliniek te Zottegem op 21 november 1974,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Ze was lid van verscheidene godvruchtige
genootschappen.

Na de dood van haar zuster, met wie ze
zolang had samengeleefd, vertoonden zich bij
deze overleden vrouw meer en meer de tekenen
van de ouderdom. Geneeskundige zorgen kon-
den niet baten ; zij brachter alleen nog uitstel :
de Heer wenste zijn dienaar tot zich te
roepen.

Zij was een gelovig mens met een vast ver-
trouwen op God. In eenvoud bekommerde zij
zich ook om haar medemensen.

Maria, haar grote voorspreekster, zal haar
nu begeleiden op weg naar het Vaderhuis.

Voor haar is sterven de overgang naar het
vreugdevol eeuwig leven.

Bemide familieleden, hebt dank voor wat
gij voor mij gedaan hebt ; ik heb het terwille
van mijn ziekte misschien niet beseft, maar
thans kan ik bij de Heer voor U ten beste
spreken.

Bidt voor mij ; dit is het beste teken dat
gij mij niet vergeet.

Heer, geef haar ziel de eeuwige rust !

De families VAN DE VELDE-MINCKE,

**danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel