

Aan de besluiten der Voorzienigheid onderwerpen wij ons.
H. Bas.



ZALIG AANDENKEN

aan Juffrouw

MARIA-ZULMA VANDEVELDE

dochter van wijlen

JOZEF en MELANIE MINCKE

geboren te Parike, de 2 September 1891 en
godvruchtig overleden te Gent, de 2 April 1953.
Versterkt door de laatste H. H. Sakramenten.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara en St. Jozef.



Bij het heengaan van onze dierbare overledene moeten we onwillekeurig verzuchten; "de dood komt gelijk een dief in de nacht, op een oogenblik waarop men er niet aan denkt, "

Zo sterk hadden wij gehoopt haar leven nog te zien verlengen, maar de dood stond reeds op haar te wachten.

Niet voor haar zelve zocht zij nog te leven, maar voor ons omdat zij wist dat zij zo nodig was. O, L. Heer oordeelde er anders over. Ongelooflijk kwam 't nieuws: Zulma was niet meer.

O, God, voor zulk een slag, houdt ons hoofd hemelwaarts gericht, want anders verliezen wij de geheimnisvolle betekenis van Gods Voorzienigheid.

Ja, Heer, Gij alleen kent en begrijpt de diepten der smart waarin dit gezin thans gedompeld is en Gij zult balsemende troost schenken voor deze gefolterde harten.

Duurbare Zusters en Broeders, zwaar moet deze onvoorzene slag u treffen, doch 't mag U niet hopeloos stemmen. Richt Uw blikken betrouwvol ten hemel, weet dat ik van Hierboven, samen met ons overleden Ouders, met U verenigd blijf. Onze genegenheid eindigt niet maar

wordt nog nauwer toegehaald in Uw gebed voor mijn zielerust en in Uw liefde tot elkaar.

Aan allen die me kenden zeg ik vaarwel en bidt voor mij.

Allerzoetste Jezus, geef haar de eeuwige rust.
(7 j. afl.)



De Familiën VANDEVELDE-MINCKE;

Bedanken U oprecht voor
de blijken van deelneming
in rouw en gebeden.