

Gij jaagt door 't mensenhart
een droom vol pijn
om eens na 'd aardse smart
bij U te zijn. (Gery Aelderenberg)

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

Martha VAN DE VELDE

weduwe van de Heer Remi BOGAERT,

geboren te Haaltert op 26 februari 1909 en
godvruchtig in de Heer ontslapen in de
St.-Franciscuskliniek te Brakel-Oprakel op
maandag 21 april 1980,

gesterkt door het H. Sacrament van de
zieken en de Pauselijke Zegen.

Moeder,

Je bent in stilte heengegaan, onverwacht,
zonder groot misbaar. Je liet nauwelijks zien
dat je ons verliet, maar je ging.

En nu je weg bent, komt de pijn. Een pijn
die jij niet hebt voorzien of toch niet hebt
voorzegd, maar die nu merkbaar is in vele
ogen. Ogen zo vaak op jou gericht en vra-
gen stellend die jij toch niet kon beantwoor-
den.

Want de zin van het leven, moeder, kan
men niet verklaren, al praat men honderduit.
Wellicht wist je dat en was je zo bang voor
dat geheim dat je in stilte in jou hield.

En in die stilte is er alleen nog God.
Misschien zegt hij: «Kom, kom, niet zo
veel drukte Martha, wees rustig, wij hebben
al de tijd, vertel eens waar je mee bezig
bent.» Zo voel je vast dat je heel welkom
bent bij Hem: je bent verwacht en dat doet
goed. Nu heb je weet van wat zijn goedheid
is en zo is het goed.

Moeder, dank om wat jij en vader ons
hebt voorgeleefd, want er zijn waarden die
van alle tijden zijn en die uw beider leven
tekenden. Kunnen wij U beter danken dan
door zelf naar die waarden te leven. Zo
zien wij vroeg of laat elkaar terug want
God laat ons niet los.

De families

VAN DE VELDE, BOGAERT, SEMINCK, STERCK,

danken U voor de blijken
van kristelijke deelneming.

Drukk. J. De Vleeschouwer-Hoste — Brakel.