

Zalig zijn zij die zuiver van hart zijn want zij zullen God zien.

† ZALIG AANDENKEN †

van Meijuffer

Mathilde VAN DE VELDE

Geboren te Erwetegem, den 16 Augustus 1867 en aldaar zeer godvruchtig overleden den 10 Juli 1943, gesterkt door de HH. Sacramenten.

Zij was lid van 't Gilde van het Allerheiligste Sacrament, de Confrerie van de H. Barbara alsook van de Derde Orde van den H. Franciscus.



Het tegenwoordig leven is ons niet gegeven om te rusten en te genieten, maar, om door arbeid en lijden, den hemel te verdienen. (H. Francisc. v. Assisië)

Vanaf hare kinderjaren gaf ze sprekende bewijzen van deugdzaamheid en godsvrucht, waarvan vooral het H. Hart en O.-L.-Vrouw het voorwerp uitmaakten.

De vereering dezer twee machtige voorsprekers is ze dan ook gedurende gansch haar leven trouw gebleven. Hoe dikwijls richtte ze de oogen niet naar hunne beeltenis en dikwijls prevelde hare lippen de zoete namen van Jezus en Maria. In die godsvrucht vond ze vreugde bij het volbrengen der daelijksche bezigheden alsook geduld en sterkte in leed en beproeving. Maria's bijstand gaf haar troost en betrouwen en Jezus goddelijk Hart was haar een bron van gerustheid en vrede. De smarten harer ziekte, verduelig verdragen, maakten haar waardig om deelachtig te worden aan het Lijden van den Goddelijken Zaligmaker.

Zoo schonk zij hare schoone ziel, door langdurig lijden gelouterd en door Jezus Lichaam gesterkt aan haren Schepper terug, in volle onderwerping aan Gods Heiligen Wil.

Beminde Broeders en Zusters vaartwel! Hebt dank voor de teedere zorgen waarmede gij mij omringd hebt. Onderwerpt U aan de schikkingen der Goddelijke Voorzienigheid en blijft mij steeds indachtig in

uwe gebeden die ik aan God, met U en voor U zal opdragen.

Adn U ook mijne Bloedverwanten, mijn besten dank voor hulp en zorgen, steun mij verder door gebed en offer. En gij vooral, mijn Neef, Gezalfde des Allerhoogsten, mijn verstrooster op mijn lijdensbed, gedenk mijne ziel aan het Altaar des Heeren.

Zoet Hert van Jesus, wees mijn liefde. 300 d.af.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid. 300 d afl

Meijuffer Marie Hortense VAN DE VELDE ;
Mijnheer Dominique VAN DE VELDE ;
Mr en Mevr. Richard VAN DE VELDE-DE MAN ;
E. H. Laurent VAN DE VELDE, witheer der Norbertijner Abdij van Averbode ;
Meijuffer Zaire VAN DE VELDE ;
Meijuffer Anselma VAN DE VELDE ;
Mijnheer André VAN DE VELDE ;
Meijuffer Esther VAN DE VELDE ;
De Familien D'HOLLANDER en VAN BOXTAEI.

drukten hunne diepe erkentelijkheid uit voor Uw blijk van innige deelneming.