

De vrede der ziel in het uur van de dood is dikwijls het begin der beloning van de rechtvaardigen.
H. Greg.



TER ZALIGER GEDACHTENIS
van Mevrouw

Melanie Van De Velde

Weduwe van

Mijnheer Theophile Bouvaert

geboren te Everbeek, de 24 Juli 1868 en er godvruchtig overleden, de 24 December 1950, bediend van al de H. H. Sacramenten.

Zij was een ware weduwe, vreemd aan de wereld, onberispelijk en voorbeeldig in haar levenswandel; zij bad veel, had een goede inborst, was bij elkeen in achting en men hoorde niemand van haar enig kwaad zeggen. 1 Tim. 5; Judith 8.

Mijn krachten zijn uitgeput, mijn dagen zijn vervlogen, er blijft mij niets op aarde meer over dan het graf. o God mijns harten, gij zijt mijn erfdeel voor alle eeuwigheid. Job.

Hoe gelukkig is de duurzame overledene, allengskens en van verre het uur van scheiden te hebben zien naderen, want also heeft zij zich best kunnen voorbereiden om heilig te sterven. H. Franc. Sal.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, vaartwel; het uur van scheiden is geslagen; doch weldra zullen wij elkander weerzien in een beter leven. Leeft intussen als goede en vurige christenen en vergeet mij niet in uw gebeden.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.
7 j. en 7 q.

Uitg. Raf. Van der Geynst, koster, Parike.

De familien VAN DE VELDE, BOUVAERT,
LEFÈBVRE, BUYDENS,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U.