



Tot vroom aandenken aan

de heer

Paul VAN DE VELDE

echtgenoot van

Lutgart Vander Mijsbrugge

geboren te Oprakel op 31 december 1937
en godvruchtig overleden te Deftinge op
21 augustus 1981, gesterkt door de HH.
Sacramenten de Zieken en de Apostolische
zegen.

De families

Van De Velde, Van Den Broecke,
Vander Mijsbrugge en De Gelas
danken voor uw blijken van mede-
leven in hun rouw en voor de
steun van uw gebed.

Uitg. Miserez, Deftinge

Midden het leven, met zorgen en vreugden,
werk en vermaak, heeft God zijn ziel
teruggevorderd. Pijnlijk is deze slag neer-
gekomen over een beminde echtgenote en
kinderen, ouderende ouders en familie-
leden.

Vol zorg om hen die achterblijven vragen
wij de kracht alles over te laten aan de
goddelijke voorzienigheid, dan zullen wij
nog zo sterk en moedig zijn.

Het leven roemt men wel als een van
Gods mildste gaven; de gelovige echter
beleeft de zaligmaking van zijn ziel. De
vriendschap met God en de mensen of de
Heiligmakende genade is het waardevolste
onder de gaven van de mens.

Dierbare echtgenote en kinderen, hard en
pijnlijk is dit vroege afscheid. Onderwerpt
U met betrouwen aan Gods leiding en
plan. De banden tussen hemel en aarde
worden door liefde in stand gehouden.

Liefste ouders, familieleden en vrienden,
met moedige handdruk nemen wij van
elkander afscheid. Hartelijk dank ik voor
alles wat gij voor mij deedt.

Lang nog hoopte ik onder U te zijn, maar
Gods Voorzienigheid is niet altijd een
tekening van mensen.

Aanvaard mijn genegenheid en vergeet
mijn naam niet in uw gebed.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Wil nu rustig de vier Akten bidden.