

« Heer leid mijn wegen tot voor uw aanschijn »  
(off overl.)



BID VOOR DE ZIEL VAN

MIJNHEER

Petrus-Francies VAN DE VELDE

zoon van beide wijlen

Mr & Mw Marinus & Vanderhaegen Joanna

geboren te St-Maria-Horebeke de 22 januari 1877 en  
aldaar vroom in de Heer ontslapen de 13 januari 1965,  
versterkt door het H. Sacrament van de zieken en het  
H. Sacrament van de stervenden.

Verheugd heeft de overledene allengs het uur van de dood zien naderen. Schoon bereidde hij er zich toe voor. Met geloof aanzag hij het ogenblik van de dood als het begin van het onvergankelijke ware geluk. Veel heeft het aardse leven hem niet gegeven; vele kwellingen en beproevingen heeft hij moeten verduren. Maar steunend op en verlicht door het geloof wist hij dat alles eens zou omgezet worden in eeuwige vreugde, en daarom verdroeg hij het geduldig en maakte er een offer van. In zijn oprechte godsvrucht tot de H. Eucharistie (elke H Communie was voor hem een hoogdag) en zijn hemelse Moeder Maria putte hij moed en kracht en troost. Zo ging dit eenvoudige leven voorbij. Wat hij geleden heeft is voorbij, maar wat hij van de Heer zal ontvangen, zal eeuwig duren. Dierbare familie en vrienden, ik ben blij naar Huis te mogen gaan. Voor mij is dit het einde van dit tranendal, het begin van het geluk. Ik dank allen voor alles wat men voor mij gedaan heeft. Vergeet mij niet in uw gebeden. Vaart allen wel en tot weerziens.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.



Heer Gerard POPPE-VAN DE VEL-  
DE,

De familiën VAN DE VELDE, VAN  
DER HAEGEN en RONSSE,

danken U van harte voor de bliiken  
van deelneming en gebeden in hun  
rouw.