

Ik ben de Verrijzenis en het leven...

VROOM AANDENKEN AAN DE ZIEL VAN

DE HEER

Remi, Richard VAN DE VELDE

echtgenoot van Mevrouw

CLARA VAN STEERTHEM

geboren te St.-Maria-Lierde, op 13 september 1897 en godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek te Geraardsbergen, op 12 april 1982, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.



De families VAN DE VELDE, VAN STEERTHEM,
THIJS en VAN DER SPIEGEL,

zijn erkentelijk voor uw blijken van
medeleven in hun rouw en DANKEN U.

In het streven naar geluk wil ieder mens een toekomst opbouwen die meteen een stevige waarborg biedt voor een zorgeloze oude dag. Met de volle inzet van zichzelf heeft onze duurzame overledene gewerkt alsof het van hemzelf afhing, maar meteen gebeden alsof het allemaal van de Heer moest komen.

Wie zijn leven zó persoonlijk, en meteen als gemeenschap, naar God wil richten zal het steeds als een eerste plicht aanzien ook voor elkaar te bidden in de Zondagmis en daar te ontdekken dat de Heer onze handen en harten, ons volledig wil nodig hebben om ZIJN GODDELIJKE LIEFDE tastbaar en zichtbaar te maken tussen onze medemensen.

Dank zij die achtergrond wist hij zich zo onvervangbaar verdienstelijk te maken voor zijn geliefde echtgenote, die jaar na jaar, dag na dag, méér op hem moest kunnen steunen.

Geliefde echtgenote, het zal U zwaar vallen dat wij elkaar in onze zorgen van de oude dag nu moeten missen. Aanvaardt wij hier ten volle Gods wil over ons bestaan en trachten wij de Heer in Goede Vrijdagstemming na te bidden: « Niet mijn wil, maar de Uwe geschiede. »

Duurbare familie en buurtmensen, wel en wee hebben wij met elkaar gedeeld. Mag Ik U vragen een verdere steun te zijn voor degene die nu méér dan ooit op U rekt. Mocht ik dankbaar voor U mogen ten beste spreken opdat wij allen eens mogen de beloofde Paasvreugde te gemoet gaan van Hem die gezegd heeft: « Ik ben de VERRIJZENIS en het LEVEN ». Tot blij weerzien op de plaats onzer beloofde eeuwige bestemming !