

Gegroet o Kruis, onze enige Hoop



BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER

René VAN DE VELDE

Echtgenoot van Mevrouw
Clara BAELE

geboren te Hundelgem op 18 mei 1899 en godvruchtig overleden te Gent op 6 juni 1961.

Voorzien van de H.H. Sacramenten

Heer, Gij hebt ons hart beproefd en ons een bittere kelk te drinken gegeven, maar het is onze troost, dat hij bij U zijnde nog altijd onze vader blijven zal en daarom buigen wij vol diep geloof het hoofd en zeggen: „Heer, uw wil geschiede“.

In de bange maanden dat een meedogenloze ziekte de krachten van zijn lichaam sloopte, bleef zijn geest even helder en zijn wilskracht ongebroken; hij troostte zijn dierbaren door zijn geduld en heeft ze gesticht door het levendig geloof waarmee hij zich voorbereidde om de H. Sacramenten te ontvangen. Nu heeft de Heer hem geroepen, maar een grote leemte is er ontstaan in zijn huis en in de harten van de velen die hem beminden

Mijn beminde echtgenote en lieve kinderen, O. L. Heer heeft me geroepen op het ogenblik dat onze gelukkigste levensdagen aan de gezichtseinder begonnen te stralen; toch zullen wij in de toekomst in liefde verenigd blijven en vanuit de hemel zal ik Gods zegen over U afsmeaken.

En gij ook mijn dierbare familieleden hebt dank voor uw goede zorgen en genegenheid. Vergeet mij niet in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. (300 d. afl.)

Mevrouw Clara BAELE,

De Heer en Mevrouw Roger VAN DE VELDE-DE BRECK,

De Heer en Mevrouw Etienne PIRO-VAN DE VELDE en dochter Carine

danken U voor de blijken van deelneming betoond bij het afsterven van

Mijnheer

René VAN DE VELDE

Echtgenoot van Mevrouw

Clara BAELE