

Vroom aandenken aan
DE HEER

René,
Marcel VAN DE VELDE

° Zarlardinghe, 14 december 1907.

† Opbrakel, Sint-Franciscustehuis,
2 juni 1991.

Gesterkt door
de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de « Bond Derde Leeftijd »,
Parike.

†

De families

VAN DE VELDE en BEERENS,

*danken U van harte voor de
blijken van kristelijke deelneming.*

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91
Rouwleiding bvba Raoul - (055) 42 24 49

*„Ik zal komen als een dief in de
nacht”.*

*Weer is dit woord van Kristus be-
waarheid. Gelukkig dan de mens die
daar in zijn leven rekening mee houdt
en dat andere woord eveneens begrijpt :
« wees ook gij bereid ».*

*Zijn lijden en zware miseries heeft
de overledene aanvaard en moedig ge-
dragen ; daarom zijn zij voor hem een
echte zielsloutering geworden.*

*Het leven is de tijd waarin men God
zoekt, de dood de tijd waarin men God
vindt, de eeuwigheid de tijd waarin men
God zal bezitten.*

Met de dichter hopen wij :

*„Eindeloos zingt mijn bloed
van heimwee zwaar doorwogen ;
ik zeil langs regenbogen
Gods stilten tegemoet „*

(F.T.)