

Al voert mijn weg door donkere kloven,  
ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt. Ps 23.

Bidden we om Gods blijvende liefde voor  
**Robert Alfons VAN DE VELDE**

echtgenoot van

**Germaine DE PESSEMIER**

geboren te Rozebeke op 12 februari 1907 en  
te Zottegem overleden op 16 juli 1989,  
gesterkt door de Sakramenten der zieken.  
Lid van KVG en van Ziekenzorg Zwalm.

---

Zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen en  
de families VAN DE VELDE - KINDT  
en DE PESSEMIER - VAN DAMME  
danken u voor uw blijken van deelneming  
in rouw en gebed.

---

Heer, wees goed en mild  
voor allen die U toebehoren.  
Laat geloof, hoop en liefde  
krachtig in hen leven en dat zij,  
met open oog voor uw geboden,  
vol toewijding U blijven dienen.  
(Zondaggebed 16 de zondag)

In een leven van zware arbeid  
ondergronds en op Gods grote werf,  
heeft vader samen met moeder  
gezorgd voor ons kroostrijk gezin.  
Hij heeft het altijd gaarne gedaan,  
en kon er beeldrijk over vertellen.  
Hoe zwaar viel de jarenlange kruisweg  
van handicap en ziekte, thuiszitten  
en herhaalde opname in kliniek.  
Hij trachtte er de moed in te houden  
en elk bezoekje was een feest  
als 't slecht weer hem gevangen hield.  
Geloof, gebed en ziekencommunie,  
liefdevolle zorgen en aanwezigheid  
hielpen hem z'n last te dragen.

Moge hij, verlost van alle pijn,  
nu vrede vinden bij de God van trouw,  
en van hierboven ons nabij zijn.

Onze Lieve Vrouw, hulp der zieken, bid voor ons.

---

De namis zal plaatshebben in de kapel van het  
klooster op maandag 7 augustus 1989 om 19 uur.

---

Begraaf.-Fun.-Drukw. De Pauw - Moreels  
Zwalm-Beerlegem - Tel.055/49 90 12