

Barmhartige Jezus geef haar de eeuwige rust !

†

Zalig aandenken aan

Mevrouw

Aimée Zoë VAN DE VYVER

echtgenote van

Mijnheer ALFONS BOTTELDOORN,

geboren te Munkzwalm de 26 juni 1888 en
zacht overleden te Oudenaarde de 5 september
1968. Bediend met de HH. Sakramenten van de
zieken.

Zoals in hare ouderlijke woning, zo was de dierbare afgestorvene bij oversten en eigen gezin gans toegewijd aan haar zaak tot in hoge levensjaren. Ook ziekte en lijden verdroeg zij met moed.

Voor man en kinderen was zij de trouwe levensgezellin en zorgende moeder.

God lone er haar om, en haar naasten zullen haar gedachtenis in ere houden.

Beminde echtgenoot, dierbare kinderen, kleinkinderen en familie, vaart wel, hebt dank voor uwe genegenheid en zorgen.

Blijft elkaar genegen en behulpzaam. Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Sint Jozef, patroon van de goede dood, bid voor ons.

Mijnheer Alfons BOTTELDOORN, haar echtgenoot ;
Mijnheer en Mevrouw André VAN DEN DAELE-BOTTELDOORN en kinderen Monique en Erwin,
Mijnheer en Mevrouw Julien BOTTELDOORN-VAN DRIESSCHE en kinderen Linda, Rudy en Carla,
Mijnheer en Mevrouw Georges BOTTELDOORN-BEUSERIE en zoon Joël, haar kinderen en kleinkinderen ;
De familiën VAN DE VIJVER, BOTTELDOORN, DE VOS en DE KEYZER,

danken U voor de gebeden en
blijken van deelneming in de
rouw die hen komt te treffen.

Drukk. Van Herzele · Ouden.-Eine