

Niets van al wat goed was in het leven  
zal ooit verloren gaan.

†

GEDENK IN UW GEBEDEN  
DE HEER

## ANDRÉ VANDEVIJVER

echtgenoot van Mevrouw  
**Alma Vandevelde**

Geboren te Gavere op 1 december 1921 en aldaar  
overleden op 15 december 1973.

Gesterkt door de Heilige Sakramenten  
„in extremis“.

Heer, Gijzelf hebt geweend bij de dood van uw  
vriend Lazarus; Gij begrijpt onze droefheid, maar  
wees nu ook onze troost.

Heer, wij zijn in rouw omdat onze beminde echt-  
genoot en vader ons ontvallen is; vermeerder ons  
geloof in een weerzien en versterk onze hoop op  
een eeuwig samenzijn.

Heer, wij danken U om het goede dat velen door  
deze mens van U ontvangen hebben; wees Gij  
zijn beloning voor die zorgende inzet en oprech-  
te genegenheid.

Heer, wij bidden U dat deze dierbare overledene  
in de rust van Uw barmhartigheid, de heerlijk-  
heid van de toekomstige verrijzenis mag afwach-  
ten.

Namis op zondag 6 januari te 17.30 u.

Mevrouw André VANDEVIJVER, geboren Alma VANDEVELDE,  
zijn echtgenote.  
Mijnheer en Mevr. Etienne DENOYETTE-VANDEVIJVER en kinderen,  
Mijnheer en Mevrouw Noël ALLEENE-VANDEVIJVER en kind,  
Mijnheer en Mevrouw Aloïs DE MOOR-VANDEVIJVER en kind,  
zijn kinderen en kleinkinderen.  
Mevrouw Jozef VANDEVIJVER-VANDERBEKEN, zijn moeder.  
De families  
VANDEVIJVER, VANDEVELDE, VANDERBEKEN en RAES,

danken U van harte voor de blijken van  
genegenheid betoond bij hun rouw.