



BID DE HEER OM VREDE VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

**Anna VAN DE VIJVER**

weduwe van de Heer

**ARTHUR DEBLOCK,**

geboren te Nederbrakel op 11 maart 1912 en  
godvruchtig overleden te Brakel op

7 maart 1972,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

Kort is het leven van de mens en zo spoedig vervlogen, broos en vergankelijk is alles wat ons hier op aarde wordt geboden. Toch is ons leven hier op aarde de voorbereiding van ons eeuwig leven. Op aarde kan lijden en beproeving vaak ons aandeel zijn, doch wij weten en geloven dat dit alles eeuwige waarde heeft voor onze goddelijke Vader die zeker voor ons zorgt en ons oneindig lief heeft.

Zo vroeg en onverwacht heeft God haar geroepen, doch we mogen gerust vertrouwen dat zij helemaal bereid was om haar Heer en Schepper te ontmoeten om van Hem te ontvangen de beloning die Hij aan Zijn getrouwen heeft beloofd.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, plots ben ik van u allen heengegaan, om daar te gaan waar God ons allen wacht. Ik dank U voor alles wat gij voor mij geweest zijn en voor alles wat gij voor mij gedaan hebt.

Weest goed voor elkaar en verleent me nog de gunst van uw gebed. Ook gij allen, familie, vrienden en geburen, denkt nog af en toe eens aan mij in een vroom gebed.

H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o. Heer Jezus, geef haar ziel de eeuwige rust.

De families DEBLOCK, VAN DE VIJVER, VAN  
CAUWENBERGE, VERSMISSEN,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos De Vleeschouwer, Brakel