



ZALIGE GEDACHTENIS

aan de Heer

Arthur - Jan-Baptist VANDE VIJVER

echtgenoot van Mevrouw

CLARISSE ROELANDT

geboren te Nederbrakel op 28 december 1895 en
er godvruchtig overleden op 15 juni 1965, gesterkt
door de HH. Sacramenten der zieken en de
Pauselijke Zegen « in articulo mortis ».

Opgeëiste van de oorlog 1914-1918.

Het was aangenaam bij hem te zijn want hij
was een goed mens, een eenvoudig man met een
edel gemoed, streng voor zichzelf en mild voor
anderen.

Het moet voor hem onmenselijk hard geweest
zijn te beseffen, dat de trap die hij de laatste
maal besteeg, in de richting van de eeuwigheid
leidde. Toch was hij niet opstandig : slechts
mensen met een rijke ziel kunnen de dood zo
rustig in de ogen zien.

Vader, we bewonderen je om die voorbeeldige
moed, vooral tijdens je laatste levensdagen ; we
danken je omdat je ons hebt leren leven als
mens onder de mensen ; we zijn er fier op dat we
zo 'n vader hadden.

Vader, we hadden voor jou en moeder samen
nog talloze vredige dagen verhoopt. De Heer
heeft echter andere plannen ; en we buigen chris-
telijk het hoofd, want je hebt het ons geleerd.

Vader, we hebben je steun nog hard nodig ;
waak jij over ons, moeder en je kinderen zullen
voor je bidden.



Mevrouw Clarisse ROELANDT,

Heer en Mevrouw Paul VAN DER LINDEN-
VANDE VIJVER en kinderen,

Heer en Mevrouw Piet VANDE VIJVER- DE
WOLF en kinderen,

Jongheer Roger VANDE VIJVER,

De families VANDE VIJVER, PERSOONS,
ROELANDT, D'HAeyer,

DANKEN U

voor Uw deelneming in rouw en gebeden.