

Geloofd zij Jezus Christus. Amen.



**BID VOOR DE ZIEL**

van Heer

**Cyrille VAN DE VYVER**

weduwnaar van Mevrouw

**Marie Emelie WANZELE**

geboren te Gijzenzele, de 2 november 1873 en aldaar op het onverwachts godvruchtig in de Heer ontslapen de 4 augustus 1962, gezalfd met de H. Olie der zieken en de Pauselijke zegen.

Lid van de Confrerie der H. Barbara. - Lid van de C. O. O. - Stichter en Erevoorzitter van de gewestelijken Bakkersbond.

Vereerd met het Beroepsereteken 1e klas en Nijverheidsreteken 1e klas.

Hij was een eenvoudig mens, die niet hield van gezien of gefierd te worden, een waar toonbeeld van goede echtgenoot en brave vader, zijn enig geluk bestond in onverpoosd dag en nacht te werken en te zorgen voor vrouw en huisgezin. Het is door zijn noeste arbeid dat hij, als kundige stielman, een schoon bedrijf heeft opgebouwd en zijn kinderen een toekomst heeft verzekerd.

Hij was een man van diep geloof. Hij was christen in doen en laten. In zijn laatste jaren heeft hij veel lijden en beproeving gekend maar steeds de wil van God aanvaard.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en familieleden, niet genoeg kan ik U bedanken voor de zorgen die gij in mijn oude dag en vooral gedurende mijn ziekte mij hebt gegeven. Nu ga ik bij Moeder zaliger, waar we verenigd gelukkig zullen zijn en U allen verwachten als uw uur geslagen is. Blijft getrouw aan de godsdienst uwer vaders en bidt voor mij, vooral in het H. Misoffer

Mijn Jezus barmhartigheid. (100 d. afl.)

R. I. P



De familie VAN DE VYVER,  
De familie WANZELE,  
De familie BAUWENS,

danken U voor de troostvolle deelneming in hun rouw en gebeden voor de zielernst van hun dierbare overledene.

Uitg. J. De Troyer, Gijzenzele.