

†

BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Desiré VAN DE VIJVER

weduwnaar van Mevrouw

Maria, Palmyre DE SMET

geboren te Maarke-Kerkem op 8 november 1889
en godvruchtig overleden te Schorisse op 3 december 1973, gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken.

Lid van de Bond van het H. Hart

„De zielen der rechtvaardigen zijn in Gods hand, zij zullen schitteren als een vuur.”

Deze woorden van de H. Schrift zijn volkomen toepasselijk op de betreurde overledene. Hij was een Rechtvaardige in de bijbelse zin van het woord: een man die in alles de wet van God trachtte na te leven, en die elke evenmens een goed hart toedroeg; een goede echtgenoot, een zorgzame en toegewijde vader.

Hartelijkheid en eenvoud hebben zijn lang en schoon leven gekenmerkt; maar ook om de moed die hem bezielde in moeilijke dagen van beproeving en ziekte werd hij door allen geëerd. Ook zal zijn aandenken ons steeds dankbaar blijven.

Heer God, laat nu Uw vrede zijn ziel voor altijd overstralen.

Dierbare kinderen en teergeliefde kleinkinderen, ik dank U voor al uw vriendschap en uw bezorgdheid om mij. Blijft mij allen indachtig in uw vroom gebed.

Beste familieleden en vrienden, tot weerziens.

sanderus

†

WIJ BETUIGEN ONZE OPRECHTE DANK
VOOR UW BLIJKEN VAN BELANGSTELLING
EN MEDELEVEN EN VOOR UW
GEBEDEN.

ZIJN KINDEREN en KLEINKINDEREN

De families

VAN DEVIJVER, ROMAN,
DE SMET en VAN DE PUTTE