



Gedenk in uw gebeden  
mevrouw

## Elisabeth Van de Vijver

echtgenote van **André De Henau**

Geboren te Brussel op 8 juli 1912. Ontslapen in Gods Liefde te Ophasselt op vrijdag 7 december 1984, omringd door al haar kinderen. Gesterkt door de HH. sacramenten der zieken.

Moeder van 10 kinderen  
Sociale verpleegkundige  
Lid van de beheerraad van het O.C.M.W.  
Bestuurslid van de B.G.J.G.  
Lid van de christelijke bond van de gepensioneerden.

" Al het schone in de wereld  
vindt zijn oorsprong  
in de durf van de edelmoedige.  
Kom een beetje vreugde brengen  
aan eenieder die je ontmoet.  
Kom het beste van jezelf geven  
vreugdevol, alléén om goed te doen.  
Dat is de boodschap  
voor mij .. voor jullie .. voor ieder .."

Moeke

" De liefde eist nimmer rechten op.  
zij geeft er altijd.  
Liefde is roekeloos bij het wegschenken :  
zij denkt nooit aan wat zij  
daarvoor in ruil zou krijgen." (M. Gandhi)

Moeke, dit alles gaf en leerde je ons.  
Hiervoor danken wij je. Wij zullen naar  
jouw voorbeeld dezelfde weg gaan.  
Dag moeke, dag rots.

Haar echtgenoot : André

Haar kinderen : Herman, Rita, Lutgard, Lieve,  
Luc, Jan, Rita, Guido, Rita,  
Bea, Luc, Paul, Marguerite,  
Hugo, Leen, Ria, Geert, Hilde,  
Karel, Mourad.

Haar kleinkinderen : An, Nele ; Bart, Hilde,  
Jeroen ; Katelijn, Karolien ;  
Wim, Geert, Steven ; An, David ;  
Ruben, Eveline, Liesbet ; Joris,  
Pieter, Reinhilde ; Elke ; Sofie,  
Stefanieke.

De families Van de Vijver, De Henau, Stuyck,  
Van Muylem, Carobel, Dierickx,  
danken U voor uw aanwezig-  
heid, uw gebed en uw bliken  
van meelevén.

---

Uitg. G. Holderbeke, Ophasselt

